

Reisverslag 40 jarig jubileum buurtvereniging De Singels.

Zaterdag 10 september was het dan zover. Klokslag half 10 was iedereen aanwezig en konden we vertrekken. Voorzien van een royaal lunchpakket zijn we via een mooie route naar Zuidbroek gereden, waar de koffie met gebak reeds klaarstond. Hier konden we genieten van

“de goede oude tijd”

in het spoorwegmuseum. Voor de meesten zeer interessant!

Maar er was meer! Nu via Delfzijl en Appingedam richting Warffum naar het Hogelandmuseum, maar eerst een kijkje op de dijk. Prachtige vergezichten.

Wat is de provincie Groningen ook mooi. Rust en ruimte vind je hier nog.

Nu naar het museum. Hier was van alles te zien. Van schilder werkplaats tot TBC-huisje en nog veel meer.

Voor de ouderen onder ons nog heel herkenbaar.

Hierna was het tijd weer richting Drachten te gaan, daar stond de barbecue op ons te wachten.

Al met al een hele mooie dag, zelfs het zonnetje werkte mee.

Dank aan bestuur en allen die meegewerkt hebben aan deze geslaagde dag.



S.K.

